

Tur til Nordjylland

Tirsdag den 4. juni til lørdag den 8. juni 2024

Dag 1, tirsdag den 4. juni.

4.juni kl. 07.30! Så var dagen kommet hvor foreningen skulle på en 5 dages tur til Nordjylland. Langt de flest deltagere var mødt frem ved Vipperød Busselskabs garage, og bussen kunne afgang som planlagt. På vores vej mod Nordjylland var der yderligere opsamling ved Administrationscentret i Holbæk centrum, i Slagelse og til sidst ved Ødum P-plads, hvor turlederen stødte til selskabet, og vi var nu samlet i alt 30 deltagere.

Indimellem blev der tid til en kaffepause ved rasteplads Kildebjerg og frokost ved rasteplads Gudenå Øst. Men glemmes må det heller ikke, at der blev serveret hjemmebagte boller med ost og syltetøj efter opsamlingen i Slagelse.

Dagens botaniske/ ornitologiske mål var Store Vildmose. Her gjorde vi først holdt omkring Bjergsted Mose for at bese og botanisere i den højmoser, der ligger i det område. Næste stop var af mere historisk art. 64 trædesten fra jernalderen ligger stadig tilbage, og vidner om, at moser på det tidspunkt var betydelig mere våd, end vi oplevede den på stedet i dag. Tredje og sidste stop var tårnet ved Manna Mose med en god udsigt over Grishøjgård krat.

Herefter frem til hotellet, indkvartering og middag kl. 19.

Dagens vigtigste botaniske observationer var Skov-Kohvede, Alm. Kohvede, Liden Soldug, Rundbladet Soldug, Rosmarinlyng, Hvid Næbfrø og Slangorod. Dagens vigtigste ornitologiske observationer var Kongeørn, Rød Glente, Rørhøg, Kærsanger, Trane og Skeand.

Vagn.

Dag 2, onsdag den 5. juni.

Efter et solidt morgenmåltid gik turen kl. 9 mod nord til Sankt Laurentii Kirke eller Den Tilsandede Kirke, hvor kun tårnet er tilbage. Kirken er fra slutningen af 1300-tallet og fungerede som sognekirke, indtil den blev begravet af sand og lukkede i 1795. Sankt Laurentius var de søfarendes og de fattiges skytsengel, der led martyrdøden, grillet på en rist. Fra tårnet var der en fin udsigt især til et kæmpestort krydstogtskib, der lå ved Skagen.

Herefter gik turen til Grenen, hvor vi skulle med "Sandormen" ud til spidsen, som grundet den voldsomme blæst var ganske lille. Et flot syn hvor Skagerrak og Kattegats bølger mødtes og sprøjtede flere meter op i luften. 3 havørne, mange splitterner fiskede i det oprørte hav og en enkelt Stor Præstekrave. Klit Fladbælg også i hvid varietet, Rød Svingel og Sandsiv.

Efter Grenen drog vi mod syd mod Det Grå Fyr, dels langs kysten, dels gennem klitterne – uanset rute overraskede en voldsom regnbyge. Ved fyret indtog vi madpakker fra hotellet. Der var ikke sparet på brødet, tre rundtenommer og franskbrød med ost. Steppeørn

(yngler normalt nord for Det Kaspiske Hav) blev observeret syd for fyret (verificeret på Dofbasen).

Efter frokost kørte vi til Råbjerg Mile. En imponerende bunke sand, der bevæger sig 15 meter østover om året. Vejret var med os: solskin og blæst. I lavninger blev fundet Pilledrager, Rundbladet Soldug, Høst-Star, Liden Vintergrøn og Liden Ulvefod. I nærheden af bussen fandt Kurt et område med måske tusind Plettet Gøgeurt. 4 gravænder, Stor Præstekrave og lærkesang for oven.

Godt trætte vendte vi tilbage til hotellet og aftensmad kl. 19.

Bjarne.

Dag 3, torsdag den 6. juni

Dagens første stop var Tversted Klitplantage, som er Nordjyllands ældste plantage, anlagt i 1858 for at stoppe sandflugten. Her så vi den sjældne Hjerterbladet Fliglæbe i fuldt flor, en lille undselig plante, som man ikke lige falder over, men Peter W. vidste heldigvis, hvor vi skulle lede. Her var også Duskfredløs og Skov-Hullæbe. Efter en del søgen fandt vi Liden Vintergrøn og den ret sjældne Ensidig Vintergrøn – og bittesmå kantareller. Mens vi ledte efter blomster, hørte vi bl.a. Gøg, Spætmejse, Skovskade og Sortmejse.

Nørlev Kær er en fantastisk botanisk lokalitet midt i det flotte, fredede klitlandskabet. Efter sigende skulle der være omkring 200 plantearter i området, men vi nøjedes dog med mindre. Mens regntunge skyer gav os noget vand i starten, og sanglærkerne senere ihærdigt akkompagnerede os, fandt vi mange spændende blomster, som Purpur-Gøgeurt, Pyramide-Læbeløs, Sort Skæne, og blomstrende Vibefedt, samt en del forskellige arter af star, bl.a. Loppe-Star, Hirse-Star og Hare-Star. Her - som mange andre dage på turen - var musvågerne i luften.

Bjergby Præstegårdsbakker er et flot kuperet, åbent landskab med overdrev og enge, som tidligere blev brugt til græsning for landsbyens kvæg. Her vokser der vrangede bøgetræer, hvor stammer og grene danner snoede formationer (en genetisk variation), som en "troldekskov". Her fandt vi bl.a. Skov- Gøgelilje og Kambregne. Sidstnævnte er en "specialitet" for området.

En lille skare fugleentusiaster sluttede dagen af i Aalbæk Klitplantage for at høre Natravnen. Efter en halv times ventetid sidst på aftenen hørtes dens karakteristiske "frøagtige" sang, først ret svagt, for senere at give fuld styrke på "sangen". En fantastisk naturoplevelse midt i den ellers natstille skov, hvor en stor lysning med (rensdyrlov?) gav en hel eventyrstemning. På vejen hjem gennem den mørke skov var der 2 Skovhornugle unger, der holdt stemmeprøve.

Hanne G.

Dag 4, fredag den 7.juni

Efter en fantastisk morgenmad startede vi dagen i forskellige hold. Nogle blev hjemme i Ålbæk, mens andre gik fra Ålbæk havn mod syd langs stranden og i klitterne i høj solskin.

Der blev fundet Klit-Høgeurt og Klit-Kambunke af botanikerne mens andre fandt skaller, muslinger, sneglehuse og rav.

Turen tog længere tid end forventet, så da vi blev samlet op af bussen med de hjemmeblevne, måtte vi springe Napstjært Mose over og køre til Råbjerg Mose. Et smukt landskab hvor vi bl.a. så og hørte traner.

Næste stop var Eskær Skov med nydelse af velsmurte madpakker -og regn.

Herefter en smuk gåtur i området i samråd med heste og køer.

På hjemvejen blev få sat af ved hotellet, mens resten tog til Skagen by for at nyde våde varer indendørs, da det stod ned i stænger.

Aftenen blev nydt med en udsøgt afskedsmiddag.

Pia.

Dag 5, lørdag den 8. juni.

Den sidste dag på vores Nordjyllandstur startede meget festligt. Morgenbordet var pyntet med flag. Det viste sig, at Anker og Birthe havde guldbryllup. En stor ære for foreningen, at de valgte at fejre denne dag i vores regi. Dorrit holdt en lille tale og overrakte en hilsen fra foreningen, og vi sang 'Det er så yndigt at følges ad'. For sjældent at vi synger.

Så gik turen ellers sydpå, først i lidt solskin, men der gik ikke længe, så regnede det, og ikke bare regnede, det styrtregnede og det blev ved, og det blev ved. Anker og Birthe bød på en lille bitter og chokolade, så stemningen holdt sig fint. Da vi nåede vores første destination Læsten bakker, så det næsten ud til, at der var ophold i regnen, så de fleste begav sig ud i bakkerne, dog klogeligt iført alt regnvejsudstyret. Nogle mere pessimistiske holdt sig i nærheden af bussen. Efter en times tid kom man tilbage fra bakkerne - dyngvåde. Der var ikke gået lang tid, før styrtregnen begyndte igen. Nu begyndte en større omklædning i bussen, efterspørgsel og tilbud om tørre sokker m.m.

Mange måtte sande, at end ikke regntøjet havde kunnet holde til sådan en omgang. Der var bl.a. blevet observeret Liden Fugleklo, Farvevisse, Smalbladet Timian, Lav Skorzonner, Stilkeg og ravne i bakkerne, men også nær bussen var der set ravne, glente, engpibere, canadagæs, Hvepsevåge, Gravand og Okkergul Pletvinge. Vi kørte videre, forbi Fussing Sø badested, hvor vi vist egentlig skulle have gjort holdt - men alle var våde nok. I stedet kørte vi til Fussingø Slot, hvor vi søgte ly i lade og skure og spiste vores madpakker. I Ødum tog vi afsked med Peter Wind, vores guide og blomsterekspert.

Da vi skulle have vores kaffe - og kage, fortæller det noget om vejret, at Dorrit måtte have fuldt regnvejsudstyr på for at gå fra bussens dør til bagagerummet i siden af bussen for at hente kagen, og kaffen blev indtaget siddende i bussen. Foreningens medlemmer er ellers ikke pivede. Det hænder, at vi oplever at finde sjældne planter eller se sjældne fugle, men at køre fra Aalbæk til Holbæk i stort set styrtregn hele vejen, det er en af de mere sjældne oplevelser.

Undervejs på den sidste del af turen lod jeg bussen lytte til et indslag om foreningen, som jeg havde indsendt til Hej P2. Speakeren sluttede af med at sige, at det lød som en fabelagtig forening. Det kan jeg kun tilslutte mig. Tak til alle for en rigtig dejlig

Nordjyllandstur.

Hanne S.